

KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI Bác-sĩ Pickerbaugh có-tình cho dân-chúng ở Nautilus một liều thuốc truyền-cảm thật đặc, thật mạnh, để từ đây về sau không một ai dám đau ốm nữa, hay ông định tâm làm quang-cáo một cách hợp-lý cho cuộc vận-motion ứng-cử vào Quốc-Hội của ông thì không ai biết, nhưng có điều chắc-chắn là cuộc Triển-Lâm Y-Tế Vệ-Sinh mà con người luong-hảo áy tổ-chức đã thành-công một cách quá súc tưởng-tượng của người ta.

Ông được Tham-Nghi-Hội của Thị-xã cấp thêm cho một ngàn-khoản lớn, ông ép tất cả các giáo-hội và hiệp-hội tham-gia việc tổ-chức Triển-Lâm, ông làm cho các nhà báo phải hứa mỗi ngày đăng ba cột báo tán-duong cuộc Triển-Lâm.

Ông thuê ngôi "Giáo-đường" gỗ đã mục-nát mà Linh-Mục Billy Sunday thuộc phái Phúc-Âm vừa mới làm xong một đại-lễ rửa sạch hết mọi tội lỗi của dân-chúng thị-xã. Ông đặt ra nhiều trò vui lìa. Hàng ngày, các huống-dạo-



sinh đến đó diễn-tập. Có một gian của "Hiệp-Hội Phụ-Nữ Công-Giáo Bài-Rượu" tổ-chức, có các vị linh-mục và bác-sĩ danh tiếng đến giải thích và chứng-minh cho mọi người thấy những cái hại của rượu. Trong gian hàng vi-trùng-học, Martin mặc một chiếc áo bờ-lu trắng ngô-nghinh, dùng ống thí-nghiệm biểu-diễn các trò vui là, mặc dầu chàng phản-dối trò này. Một bà "ghét thuốc lá" từ Chicago tới tình-nguyễn cú nứa giờ lại giết chết một con chuột bằng cách trích bột giấy thuốc lá tan nhỏ vào người nó. Hai đứa con sinh đôi của Pickerbaugh, con Arbutus và Gladiola, lúc đó đã lén sáu, phải ra biểu-diễn cho công-chúng xem cách đánh răng như thế nào, và chúng nó đã biểu-diễn thật sự, cho đến một hôm chúng hỏi một ông lão nhè què sáu mươi tuổi một câu rất ngoan-ngoãn dễ thương, "thưa ông, hàng ngày ông có đánh răng không a ?" thì chúng bị ông lão thét lên như sấm dép.: "không, nhưng ngày ngày tao sẽ đét vào dit chúng mày một trận, mà tao đét ngay bây giờ cho mè xem ! "

Nhung tất cả nhung trò đó đều khong hấp dẫn bằng trò của gia-dình Eugenic. Gia-dình này tình-nguyễn mỗi ngày chỉ lanh bón-chục đô-la, nhung biểu-diễn cho mọi người thấy rõ nhung ích-lợi của phuong-phap ve-sinh.

Gia-dình gồm có hai vợ chồng và năm đứa con, người nào người nấy đều đẹp-de, khỏe-



mạnh nên vừa được mời đi biểu-diễn môn leo dây nhào lộn trong đoàn xiếc Chautauqua. Gia đình này không một người nào hút thuốc, uống rượu, nhô bảy trên via hè, dùng những lời lẽ thô-tục, hoặc ăn thịt. Pickerbaugh cho họ gian chính trên sân cao trước kia Mục - Su Sunday đã có lần dùng làm nơi hành lễ long-trọng.

Người ta cũng trưng-bày những tuyên-truyền-phẩm cổ-diển như những gian treo đầy những lược-dò, biểu ngũ, cờ-biển, truyền-don. Tấm Cờ "Khang Kiện Thần Nữ" con gái Pickerbaugh trình-diễn ca nhạc, và ngày nào cũng có diễn-thuyết, phần nhiều do Pickerbaugh hay bạn ông là Bác-sĩ Bissex phụ-trách. Bác-sĩ Bissex vừa là huấn-luyện-viên túc-cầu, vừa là giáo-su khoa vệ-sinh và nhiều môn học khác ở Đại-Học Mugford.

Ban tổ-chức có mời hơn một chục nhân-vật danh tiếng đến để đọc mấy lời "hiếu-triệu", trong số có cả Sondelius và Ông Thống-Đốc Tiểu-Bang, nhưng "có điều không may xảy ra" là hình như chẳng một người nào được rành-rõi trong cái tuần-lễ đặc-biệt ấy cả.

Cuộc Triển-Lâm Y-Tế Vệ-Sinh khai-mạc rất thành-công, được đông người tới xem. Hôm đầu xảy ra một sự hiếu-làm nhỏ. Viên Chủ-tịch Nghiệp-Đoàn Chủ-Lò Bánh phản-dối mãnh-liết Pickerbaugh về một tấm bảng đề "Ăn nhiều bánh



Pa-tê quá sẽ bị sung lợi", treo trên gian hàng chỉ dẫn phép ăn uống. Tấm bảng vô-ý-thúc có hại cho sự thịnh-vượng của nền kinh-tế Quốc-gia ấy được bỏ đi ngay lập tức, thế là tất cả các hiệu bánh trong thành-phố đều làm quảng-cáo ủng-hộ Cuộc Triển-Lâm.

Trong số những người tham-dự Cuộc Triển Lãm, người bất-mãnh duy-nhất hiển - nhiên là Martin. Pickerbaugh đã lập cho chàng một phòng thí-nghiệm để Triển-Lâm giống y như một phòng thí-nghiệm thật, chỉ trừ có điều không có nước máy và pháp-luật để phòng hỏa-hoạn cấm chàng dùng bất cứ một thứ lửa gì. Suốt ngày, chàng rót một chất nước mục đồ ở ống thí-nghiệm này sang ống thí-nghiệm khác, hoặc làm ra bộ chǎm-chú nhìn vào ống kính hiển-vi nhưng chàng xem gì cả, hoặc trả lời câu hỏi của những người tò-mò muốn biết chàng làm cách nào để giết những con vi-trùng khi bắt được chúng đang ngọ nguậy bơi trong ống kính.

Leora đóng vai phu-tá chàng, nàng mặc chiếc áo nő điêu-duông trông rất xinh và rất doan-trang, mỗi khi thấy chàng lầm-bầm rủa ai, nàng lại tum-tím cười, làm cho chàng tức lầm. Chàng và nàng tìm được một người bạn mới, một người lính cứu-hỏa gác phòng triển-lâm, có tài kể rất nhiều truyện về mèo con mèo ở sở Cứu-hỏa, và không bao giờ có ý muốn hỏi han một câu gì về truyện vi-trùng-học cả. Chính anh ta chỉ cho hai người một chỗ có thể



yên-trí hút thuốc lá. Chả là có một gian phòng Triển-Lâm "Quét Đon Cho Sạch và Đề Phòng Hỏa Hoạn", trong bày một kiểu "Nhà Do Bán" cắm những mũi tên đỏ chỉ những nơi lửa dễ bốc cháy, và một kiểu "Nhà Sạch-Sẽ" quét sơn bóng lôn, sau gian này có một căn phòng nhỏ, cửa sổ vỡ có thể thông khói thuốc lá ra ngoài được. Thế là ngày ngày, Martin, Leora và ông lính cứu hỏa phá-quáy kia rút lui vào nơi trú-ẩn có tới chục lần, và nhờ đó họ chịu đựng qua được một tuần-lê.

Lại có một truyện không may nữa xảy ra. Viên đội Mật-Thám vào thăm khu Triển-Lâm, không phải để dò xét ai, mà mục-dịch chỉ đi xem cái trò hấp-dẫn "con chuột chết vì giấy thuốc lá", tình cờ ông ta dùng chân đứng lại ở trước gian triển-lâm của gia-dinh nhà Eugenic, đưa tay lên gãi đầu, rồi tất tả đi đến Quận Cảnh-Sát, xong quay trở lại đem theo máy tóm hình. Ông cắn-nhắn Pickerbaugh :

- Hù. Cái gia-dinh nhà Eugenic ấy... Bác-sĩ có chắc họ không hút - xách hay nhậu-nhẹt gì không ?

- Chắc-chắn là không ! Ông xem họ khỏe mạnh như vậy.

- Hù. Bác-sĩ nên coi chừng bọn họ. Tôi không dám phá Cuộc Triển-Lâm của Bác-sĩ đâu, thưa Bác-sĩ... mình là dân thành-phố này, mình phải liên-kết với nhau. Trước khi bế-mạc Cuộc Triển-Lâm, tôi không đuổi họ ra khỏi Thành-Phố đâu. Song họ là bọn Holton đấy. Hai vợ



chồng họ có hôn-thú gì đâu, và chỉ có một đứa nhỏ là con đẻ của họ mà thôi. Đã có thời họ bán rượu lâu cho bọn Da Đỏ, nhưng nghề chuyên môn của họ, trước khi họ đi thu-huấn, là dùng mỹ-nhan-ké. Tôi sẽ cho một nhân-viên mặc thường-phục đến cạnh chung họ. Cuộc Triển-Lâm này của Bác-sĩ hay lắm. Cần phải cho Thành Phố này một bài học lâu dài về giá-trị của những phương-pháp vệ-sinh mới. Thôi, chúc Bác-sĩ mọi sự may-mắn! À quên, mai mốt Bác-sĩ vào Quốc-Hội, vậy Bác-sĩ đã chọn ai làm thư ký chưa? Tôi có một thằng cháu rất giỏi tóc ký, nó rất thông-minh, mà lại biết giữ mồm giũ miêng, truyền không can-du tới mình thì không bao giờ bếp-xép cả. Tôi sẽ bảo cháu nó tới thua truyện với Bác-sĩ. Thôi chào Bác-sĩ.

Cho tới hôm thứ Bảy, chỉ trừ có một lần Pickerbaugh bắt gặp người chủ gia-dình Eugenic dương say-sưa tưng-ực một hơi rượu thật dài trong một chiếc bình lớn, cho bõ cái khó phải giũ-gìn làm ra bộ khỏe-mạnh trước công-chúng, còn ngoài ra Pickerbaugh không thấy gia-dình này có điều gì làm-lỗi cả. Thực thế, cho tới hôm ấy, mọi việc đều trôi chảy tốt đẹp.

Từ trước tới nay, chưa bao giờ có một cuộc triển-lâm nào mà lại có thể nêu ra được một bài học luân-lý như vậy, hoặc có thể làm quảng-cáo cho người tổ-chức Cuộc triển-lâm nhiều như vậy. Tất cả các báo trong cái quên



sắp có cuộc bầu-cử nghị-sĩ quốc-hội này, đều dành nhiều cột viết về vụ này, và trong bát cú bài báo nào, ngay cả báo của Đảng Dân-Chủ, cũng đề-cập tới cuộc vận động ứng-cử của Pickeringbaugh.

Thế rồi tới hôm thứ Bảy, ngày cuối cùng của Cuộc Triển-Lãm tấn bi-kịch xảy ra.

Hôm đó trời mưa kinh-khung, mái nhà dột lung-tung. Gian "Nhà ở Vệ-Sinh" cũng bị dột, bà trông coi gian này muốn bị sụng phổi, người ta phải chờ bà về nhà. Đến trưa, trong khi già đình nhà Eugenic đương biểu - diễn cho mọi người hiếu thê nào là một sức mạnh tuyệt luân, thì đứa bé nhỏ tuổi nhất lén con đồng kinh và trong khi mọi người chưa hết xúc động thì cái bà "chống-hút-thuốc-lá" ở Chicago bị một bà "chống-mô-xé-thú-vật-sống" cũng ở Chicago tới kết tội là sát sinh, khi thấy bà "chống-hút-thuốc-lá" giết một con chuột thành công một cách rực-rỡ.

Dân-chúng bu đông lại quanh hai bà và con chuột bất hạnh. Bà "chống-mô-xé thú-vật-sống" gọi bà "chống-hút-thuốc-lá" là quân sát nhân, vô-nhân-đạo, quân tàn-bạo, vô liêm sỉ, thế mà bà này chịu nhín, chỉ nức-nở khóc một chút và cho gọi cảnh-binh tới. Nhưng khi bà kia được thế làm già bảo: "Chỉ làm bộ ta đây giỏi khoa-học, nhưng chỉ đâu có phải là Khoa học-gia, chỉ biết cái khỉ gì về khoa-học mà



khoe mẽ ! " Bà này thét lên, nhảy bổ từ trên bức cao xuống, túm lấy tóc bà kia dỗng-dạc nói: " Để bà cho mày coi bà có biết gì về khoa học không ! "

Pickerbaugh có can hai người ra. Martin với Leora và người lính cứu hỏa đứng một chỗ xem không can-thiệp và có vẻ khoái-trá. Cả hai người đàn bà xoay ra thoa mạ Pickerbaugh, đến khi người ta lôi được hai người đàn bà đi chỗ khác, ông thấy mình bị vây vòng trong vòng ngoài giữa một đám đông có tới hàng trăm tiếng chép miệng thở dài, ông thấy rõ cái nguy cơ không bao giờ ông có thể bước chân vào Quốc-hội được.

Đến hai giờ, mưa đã ngớt, thiên-hạ ăn cơm trưa xong, kéo nhau vào xem Triển-lâm rất đông và ai ai cũng nói tới truyện hai bà chui nhau đánh nhau lộn-xộn buổi sáng, trong lúc đó, anh lính cứu hỏa rút vào phía sau gian " Quét-Dọn cho Sạch và Đề-Phòng Hỏa-Hoạn " để hút thuốc : Anh buồn ngủ và bức-roc hết súc; Anh nhớ tới sở anh làm việc vui-vẻ và những cảnh bạc chơi liên-miên. Anh quẳng que diêm còn đang cháy dở vào cửa sau của các mô-hình mẫu "Nhà Sách Sẽ". Cái nhà này được quét dầu rất kỹ, trông nhu được nhúng vào dầu-hỏa. Nó bắt cháy bùng lên, thế là chỉ trong nháy mắt tắt cả ngôi Giáo Đường tôn-nghiêm âm-u to lớn đều bốc lửa loạn lên. Mọi người kéo ủa nhau ra các cửa sổ.



Nhung các cửa lớn phần nhiều đã bị các gian Triển-lãm bít lối. Thế là mọi người hoảng hốt la thét àm-ý; trẻ con bị dám cà lên người.

Pickerbaugh chẳng phải ngu hèn gì. Ông ta bất thình lình ở đâu hiện ra, đi ngang Giáo-Đường dồn đầu tám cô con gái, hát bài ca Dixie, đầu ngẩng cao, mặt hung-dữ, hai tay dang ra như van-cầu. Đám đông ngạc-nhiên đứng dừng lại. Pickerbaugh giọng oai-nghiêm như một viên Thuyền-Trưởng ra lệnh cho đám người đương tìm đường tháo thân phải bình-tĩnh, rồi ông dẫn họ thoát ra ngoài một cách yên-ôn, xong việc ông lại xông trở vào đám lửa đương bốc cháy ngùn-ngụt.

Tòa nhà ngầm sũng nước mưa nên không bắt lửa, anh lính cứu hỏa, Martin và ông chủ Gia đình Eugenic cố rập tắt ngọn lửa. Trừ có cái "Nhà Sạch-Sẽ" bị thiêu rụi, còn tất cả đều không hư-hại gì. Đám đông lúc trước hoảng-hốt chạy tháo thân, bây giờ lại vui-vẻ quay trở lại. Người anh-hùng của họ là Pickerbaugh không dày hai tiếng đồng hồ sau, tất cả các báo ở Nautilus đều tung ra những số đặc-biệt nói rằng Pickerbaugh không những đã tổ-chức được một lớp học lớn nhút chua tùng thấy từ trước tới nay, mà còn có lòng can-dám, có tài chỉ-huy nên đã cứu được hàng trăm người khỏi bị dám bếp. Trong hàng vạn cột báo quảng-cáo nói về Bác-sĩ Pickerbaugh, có lẽ chỉ có mấy



Khắp mọi nơi điều dán những tờ bích-chương đề :

Hãy bầu cho

PICKERBAUGH

Nhà Bác-học thi-sĩ chuyên-môn
tranh-dấu bằng hai bàn tay không.

Các bạn chỉ cần bầu cho Ông Pick một khóa,
Để cho toàn-quốc hết sạch giống vi-trùng.

Ông tổ-chức những cuộc mít-tinh vĩ-đại, ông diễn-thuyết đưa ra những chương-trình rộng lớn nhưng thực ra rất mơ-hồ. Đúng là ông phản đối Chính-phủ Hoa-Kỳ tham-gia chiến-trận Âu-Châu, nhưng ông cam-kết với Chính-phủ, rằng ông sẽ đúng vào phe dùng hết mọi quyền-lực của chính-phủ để chấm-dứt cái tai-hoa khủng-khiếp ấy, ông nhất-định cam-kết như vậy. Đúng là ông tán-thành chính-sách đánh quan-thuế nặng, nhưng những quan-thuế nặng đó phải điều chỉnh cách nào khiến cho các nông-gia trong quận ông có thể mua thật rẻ các thứ hàng-hóa. Đúng là ông tán-thành trả lương cao cho hết thầy các công-nhân, không trừ một người nào, nhưng ông sẽ đúng tro nhu đá, vững nhu bàn thạch để bảo-vệ cho bất kỳ một cơ-xưởng, một thương-gia hay một địa-chủ nào.

Trong khi cuộc vận động của ông rầm-rộ như sấm, thì ở Nautilus còn có một cuộc vận động khác nữa nhỏ hơn nhiều và khéo-léo hơn nhiều để dân-chúng bầu một cái ông tên là



Pugh, ông xếp thân-mến của Pickerbaugh tái cũ làm Thị-Trưởng một lần nữa. Ông Pugh ngồi nhã-nhặn bên một chiếc bàn, ông tỏ ra vui-vẻ và ân-cần với bất cứ ai tới thăm ông, các ông mục-su, các tay cờ-bạc, quân-nhân tại ngũ, cựu quân-nhân, đại-lý tiền-phong các gánh xiếc, cảnh-sát, các bà các cô mà đức-tính không đến nỗi tồi-tệ cho lắm... nghĩa là hết thảy mọi người, ngoại trừ cái bon Xã-hội chủ-nghĩa hay gây rối-loạn mà ông hết sức chống-đối để bảo vệ thành-phố thủ-cựu. Trong các bài diễn-văn, Pickerbaugh luôn luôn ca-tung Pugh "Con người hết sức thanh-liêm, đầy cảm-tình thân-thiện, Ngài Thị-Trưởng thường sẵn-sàng ứng-hộ những phong-trào đem lại hạnh-phúc chung cho mọi người". Và khi Pickerbaugh năn-ní Pugh một cách rất thành-thực : "Thưa Ông Thị-Trưởng, nếu tôi được vào Quốc-hội, thì ngài phải chỉ định Arrowsmith thay thế tôi, ông ta không hiểu biết một chút gì về chính-trị, nhưng thực là một người thanh-liêm trung-chính", Pugh nhận lời ngay, thế là vui-vẻ cả làng... Chẳng một ai nhắc-nhở gì tới ông F.X. Jordan cả.

F. X. Jordan là một tay thầu-khoán chịu khó để ý đến các vấn-de chính-trị. Pickerbaugh gọi ông ta là tham-nhũng, và lần trước khi Pugh được trúng-cử, Pugh đã đưa ra một chương-trình cảnh-tân, nhưng từ bấy đến nay truyền cảnh-tân chỉ là chiếc bánh vẽ chẳng có gì là thực-tế - cả Pugh lẫn Pickerbaugh



đều tố-cáo Jordan là một "lực-lượng ác-hại". Nhưng đến lần bầu-cử này, ông Thị-Trưởng Pugh tú-tế hết mình, đến độ ông không thoát ra một lời nào có thể làm phật ý ông Jordan cả, và trái lại ông Jordan chẳng còn biết làm gì hơn là nói truyền một cách khoan-dung đại-độ về ông Pugh với những dân hay lui tới những quán rượu lậu và những ổ đĩ-bom.

Chiều hôm bầu-cử, Martin và Leora cũng ở trong đám người tụ-tập nhau ở nhà Pickerbaugh để chờ nghe kết-quả. Chưa bao giờ Martin bận tâm đến truyền chính-trị, thế mà bây giờ chàng cũng phải băn-khoăn về thái-độ vò-vĩnh thản-nhiên của Pickerbaugh khi nghe tin điện-thoại từ một tờ báo gọi tới: "Đây là kết-quả ở khu Rừng Liễu Willow Grove - Pickerbaugh dẫn đầu, tỷ-số phiếu gấp đôi đối phương!" và khi thấy từng đám đông kéo đi qua nhà hô to: "Pickerbaugh, Pickerbaugh, Pickerbaugh!" Pickerbaugh vẫn "phớt tinh nhu không".

Tới mười một giờ, sự đắc-cử đã chắc-chắn, Martin, lòng nôn-nao bán tín bán nghi, chợt nhận thấy mình nay đã trở thành Ông Giám Đốc Nha Y-Tế Vệ-Sinh, có trách-nhiệm đối với bảy-mươi-ngàn nhân-mạng.

Chàng băn-khoắn nhìn Leora thấy nàng bình-tĩnh cười thì chàng cũng vũng-tâm.

Suốt từ chập tối tới giờ, Orchid tỏ ra thờ-o và xa-cách đối với Martin, nhưng lại



trò chuyện với Leora thân-mật la-lùng. Bay giờ nàng mới kéo chàng vào gian phòng khách nhỏ ở bên trong và bảo chàng: "Thế là em sắp phải bỏ đây đi Washington rồi... thế mà anh chẳng thèm quan-tâm tới chút nào !"

Mắt nàng mờ đi, thò-thần, buông xuôi. Chàng ôm lấy nàng thủ-thỉ: "Em bé-bóng yêu-quý của anh! anh không thể để cho em xa anh đâu!"

Trong lúc đi bộ về nhà, chàng nghĩ tới đôi mắt của Orchid nhiều hơn là nghĩ tới cái chúc Giám-Đốc mới của chàng.

Sáng hôm sau ngủ dậy, chàng than thầm: "Kinh-nghiệm có dạy cho người ta được điều gì không? Mình cứ phải giữ mình và suốt đời làm một thằng khờ mãi hay sao? Truyền cù kéo dài mãi, không bao giờ kết-liễu hay sao?"

Sau đó, không bao giờ chàng gặp lại nàng cả, trừ có lúc ở trên sân ga.

Khi gia-dinh Pickerbaugh đi rồi, Leora bắt chot bảo chàng: "Sandy, anh yêu này, em biết anh mất Orchid, lòng anh buồn như thế nào, chẳng khác gì mất đi tuổi trẻ của mình! Con bé mon-mon như đào tơ. Thành thật, em rất hiểu lòng anh cảm nghĩ như thế nào, và em đồng tình với anh... nghĩa là, cố nhiên, miễn là anh đừng bao giờ đi tìm gấp cô ấy nữa!"



III

Trên tờ "Nhà-Nông" đăng một cái tit thật lớn :

BÁC-SĨ ALMUS PICKERBAUGH ĐẮC-THẮNG
KHOA-HỌC-GIA ĐẦU TIÊN TRÚNG-CỦ
VÀO QUỐC-HỘI

BAN CỦA DARWIN VÀ PASTEUR
ĐEM LẠI SINH KHÍ MỚI ĐỂ LÈO LÁI
CON THUYỀN QUỐC-GIA

Pickerbaugh xin từ-chúc ngay lập-túc.
Ông vi-en có là phải đến Hoa-thịnh-don trước
khi khóa họp Quốc-Hội của ông khai-mạc, để
nghiên-cứu những phuong-pháp lập-pháp và để
bắt tay sớm vào cuộc vận-động thành-lập một
Bộ Y-Tế Vệ-Sinh Quốc-Gia. Việc đề-cử Martin
thay thế ông gấp nhiều sự chống đối mạnh.
Klopchuk chủ xuòng súa cực-lực phản đối, Ir-
ving Watters thì rì tai các Bác-sĩ khác bảo
Martin có ý-định bành-trướng thêm các nhà
thương-thí, F. X. Jordan thì muốn đề-cử một
bác-sĩ khác trẻ tuổi và biết điều. Chính nhom
Ashford Grove, Tredgold, Schlemihl, Monte
Mugford giúp Martin đắc-thắng.

Martin đến tìm Tredgold ngồi ý lo ngại :



- Chả biết dân-chúng có ua tôi không?
Tôi nên tranh-dấu với Jordan hay nên rút lui ?

Tredgold điềm-nhiên đáp :

- Tranh-dấu ? Tranh-dấu cái gì có chứ ?
Tôi có cổ-phần khá lớn trong ngân-hàng vẫn thường cho ông Thị-Trưởng Pugh vay nhiều món khă-khá. Anh cứ để việc đó cho tôi.

Hôm sau, Martin được đề-cử, nhưng chỉ làm Quyền Giám-Đốc, với số lương là ba ngàn ruồi thay vì bốn ngàn.

Chàng chẳng hề để ý nghĩ tới truyện chàng được đề-cử là do những cái mà chắc chàng sẽ gọi là "chính-trị lưu-mạnh". Ông Thị-Trưởng Pugh mời chàng tới, túm-típ cười nói :

"Bác-sĩ à, Bác-sĩ bị nhiều người chống đối, vì Bác-sĩ còn trẻ và không mấy người biết Bác-sĩ. Tôi chắc rồi ra tôi có thể trao chức Giám-Đốc thực-thự cho Bác-sĩ, nếu chúng tôi thấy Bác-sĩ có đủ khả-năng và được lòng mọi người. Trong lúc chờ đợi Bác-sĩ không nên khinh-xuất. Có truyện gì, Bác-sĩ nên đến hỏi ý-kiến tôi. Tôi hiểu biết thành-phố này hơn Bác-sĩ và hiểu biết ai là người mình cần phải vị nể đôi chút".



IV

Ngày Pickerbaugh lên đường đi Hoa-thịnh
đốn được tổ-chúc như một ngày hội. Tại Công-
binh-xưởng, từ mười hai tối hai giờ, Phòng
Thuong-Mại tặng bất cứ ai tới đó, một bữa cơm
trưa có món tiếu-hồng-trường, bánh rán, và cà-
phê, thêm kẹo cao-su cho đàn bà, còn đàn ông
thì thêm xi-gà Schwinhugel chế tạo tại Nau-
tilus.

Tàu khởi-hành lúc ba-giờ năm-mươi-lăm
phút. Sân ga đông nghẹt hàng ngàn người, làm
cho những hành-khách ngay thật phải ngạc-
nhiên thò đầu há-hốc miệng ra ngoài cửa sổ
xe lửa để xem truyện gì.

Ở sân sau ga, ông Thị-Trưởng Pugh đứng
trên một thùng hàng cao ngất-nghèo trông rất
nguy-hiểm, đọc diễn-văn. Sau khi Ban-Nhạc
Ngân-Giác của thành phố Nautilus chơi ba bản
nhạc ái-quốc, Pickerbaugh đứng lên "diễn-dàn",
vợ con đứng xung-quanh ông. Khi nhìn xuống
đáy đồng, ông bỗng rung-rung nước mắt.

Ông nghen-ngào nói: "Đây là lần thứ nhất
xem chừng tôi không thể diễn-thuyết được.
Trời ơi! tôi nhu bị tắc họng, không thoát nên
lời! Tôi đã định nói thật nhiều, nhưng bây
giờ, tất cả tôi chỉ còn có thể nói ra được



một lời là... tôi yêu mến hết thảy quý vị, tôi mang ơn quý-vị rất nhiều, tôi sẽ đem hết tâm-trí ra để đại-diện cho quý-vị tại Quốc-Hội ! Tôi xin cầu chúc quý-vị ở lại được khang an !"

Tèu chuyền bánh, Pickerbaugh đưa tay vẫy cho tôi khi không trông thấy mọi người mới thôi.

Martin bảo Leora : "Ồ, ông lão tốt ghê. Cái ông ấy... Nói chung, nếu ông ấy mà tốt thực, thì cứ đem tree cỏ anh lên! Thiên-hạ vì lòng tốt nên cứ luôn luôn để cho người ta lừa bịa mà không biết. Ấy thế mà mình cứ phải ngồi yên như một thằng hèn, nhìn chúng nó làm mưa làm gió khắp nơi mà không dám nói lên một tiếng. Ồ, khỉ thực, ở trên đời này không có lấy được một sự việc gì giản-dị hay sao? Thôi, mình quay về văn-phòng đi, và từ nay anh sẽ tận tâm làm việc một cách quang minh chính-dai và rồi việc sẽ hỏng bét cho mà xem!"